

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Als & Omegn.

Uanset hvilken regering Danmark har, eller hvad lov der end gælder, så ligger det helt fast, at Lokalhistorisk Forening for Als & Omegn som sædvanlig afholder sin årlige generalforsamling den sidste mandag i februar måned. I år mandag d. 26. kl. 19.30 præcis i Havbakkeskolens aula i Als. Se annoncen i Hadsund Folkeblad.

Efter formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet, der forventes at vare under en halv time, vil foreningen være vært med et kaffebord med hjemmebagte fastelavnsboller og bagerens lagkage.

Generalforsamlingen slutter med ”fortælleaften” med deltagelse af Else Juul Petersen Hadsund.

Else Juul Petersen er født og opvokset i Als Sogn. Hun er datter af Carl Juul.

Carl Juul var født i Helberskov 1897. I 1912 dør hans mor og i 1914 dør hans far. Allerede i 1916 udvandrede han sammen med flere andre unge fra Helberskov til USA. Herfra fortsatte han videre til New Zealand, Australien og Argentina. Undervejs gjorde han stop og ophold ved flere af de eksotiske øer Hawaii og Fiji i Stillehavet.

I 1927 vendte Carl Juul tilbage til Danmark – traf, og blev gift i 1928 med Helga, der stammede fra Skelund. Carl og Helga bosatte sig i 1928 på en landejendom i Rønningen Øster Hurup. Her blev en bror Niels i 1932 og Else i 1939 født. Senere flyttede familien til en landejendom i Haslevgaarde, her blev lillesøsteren Bente født i 1945.

Carl Juul var blevet bestyrer for gården i Haslevgaarde, der ejedes af brødreparret Harald og Thorvald Pedersen fødte i Øster Hurup. I 1924 havde de stiftet og ejede insulinfabrikken Novo i København.

I 1949 skiftede Carl Juul erhverv, og blev købmand og blomsterhandler i Terndrup indtil 1968.

Carl Juul døde i 1985 og ligger sammen med sin hustru Helga, der døde i 1991, begravet på Als Kirkegaard.

Om sine oplevelser og optegnelser af mere lokalhistorisk art for Als Sogn - har Carl Juul skrevet en mængde artikler, der har været bragt i årbøgerne ”Fra Himmerland og Kjær Herred” 1969 – 71 – 72 – 73 og 76 - ligesom han har skrevet flere artikler fra 1932 til 1939 for bladene ”Jagt og Fiskeri”, og ”Brugsforenings – Bladet”. For disse artikler blev Carl Juul honoreret med 50 øre pr. artikel.

Man kan finde flere oplysninger om Carl Juul og udvandringen fra Helberskov på hjemmesiden:

<http://spillemandsmuseet.dk/> Under punktet: Nye horisonter – Om udvandringen til Amerika.

Else Juul gik i skole i Haslevgaarde fra 1946 til 1949 og i Als skole 2 måneder i 1949. Fra 1949 til 1951 blev det Terndrup skole, og fra 1951 til 1955 Bælum realskole.

I 1955 kom hun i lære i manufakturafdelingen i Als Brugsforening. Manufakturafdelingen blev dengang ledet af brugsuddelerske Frk. Hjerd.

Under sin læretid i Als brugs havde Else Juul et halvt års praktikophold i USA. I staterne Iowa, Nebraska og Californien snusede Else Juul til forretningslivet i USA. Hun blev udlært i 1959, og samme år blev hun ansat i Onsild, der dengang havde Danmarks største landbrugs. Her blev hun leder af manufakturafdelingen indtil 1961. Herfra rejste hun til Schweiz, for at blive ung pige i huset hos en præstefamilie med 5 børn. Hjemvendt til Danmark hjalp hun til hos sine forældre i forretningen i Terndrup indtil 1968. Herefter havde hun flere små halvdagsjobs.

1965 blev Else Juul gift, fik sit første barn i 1971, og i 1974 købte hun sammen med sin mand Terndrup apotek, og indrettede en blomsterforretning. Denne drev hun indtil 1982, da forretningen lukkede og Else Juul flyttede til Hadsund, hvor hun fik ansættelse hos Hadsund Grøntcenter. Hun sluttede på arbejdsmarkedet i 1996.

I dag nyder Else Juul, som er meget gæstfri, sit otium i en dejlig ældrebolig i Hadsund.

Det er bla. med omdrejningspunkt i tiden, hvor hun var ansat som elev i brugsen i Als, Else Juul vil fortælle.

Else Juul har tidligere fortalt om sit liv på "Fortællerværkstedet" i Terndrup, ligesom hun kort før jul i 2017 ved et arrangement i Støvring fortalte om minder fra sin barndoms jul.

Foreningen håber igen på et godt fremmøde. Sidste år 2017 var der 149 fremmødte til generalforsamlingen.

Det bliver en interessant aften.

Alle er velkomne.

